

Prijs : In België : 6 Frs — in Nederland : 40 Cts

ZEVENDE JAARGANG

9-10-52



# KUIFJE

WEEKBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

41

LEES IN DIT NUMMER :

**ISIDOOR TROK AAN  
HET LANGSTE EINDJE!**

EEN BOEIEND EN AMUSANT  
VERHAAL



# De wil triomfeert!

**VERDORIE!** Dat is hoog!  
Zo riep de kleine Decio Molognoli toen hij pas tien jaar oud was en voor het eerst de Matterhorn bewonderde. «De meester zegt dat hij 4.482 meter hoog is. Ik geloof niet dat er ooit iemand die top zal bereiken!»

Aan de voet van de berg droomde Decio er van, dat de dag zou komen waarop hij deze duren zou overwinnen! Het zou nog wel vele jaren duren eer hij zich met die reus kon meten... Maar hij kon wachten.

Jaar-in, jaar-uit oefende hij zich in het berg-beklimmen.

In 1940 is hij twintig jaar oud en voelt zich eindelijk manna genoeg om zijn grote droom te verwezenlijken. Alles staat klaar. Niets houdt hem nog tegen.

Helaas! de oorlog breekt uit en Decio Molognoli wordt zoals zoveel jonge mannen in Europa onder de wapens geroepen. Als officier vervult hij zijn plicht in zijn regiment bergjagers.

Rond de bivakuren, wanneer zijn regiment met zijn kamraden over zijn oude droom: de Matterhorn beklimmen zohaast de oorlog voorbij is.

Maar het lot heeft er anders over beschikt. Tijdens een bombardement wordt luitenant Molognoli tussen de puinen opgeraapt met een verpletterd been, dat in het veldlazaret onmiddellijk moet geamputeerd worden. Mag Decio met zijn kunstbeen er nog aan denken bergen te beklimmen?... \*

De jaren gaan voorbij, en de landslieden uit de omgeving van de Matterhorn zien de arme Decio dagen-, wekenlang over de bergpadjes wandelen, en de kleinste weggetjes aandachtig bestuderen. Zou hij er soms nog aan denken?... Maar neen, dat kan toch niet zijn!

En toch! Op zekere dag (het is maar enkele weken geleden) beklimt Decio de Matterhorn! Al zijn kamraden noemen het een dwaasheid. Decio denkt toch niet dat hij met zijn kunstbeen de top van de berg zal bereiken?

Decio hoopt het niettemin. Hij hoopt het niet alleen, hij wil het ook. Hij wil zijn levensdroom verwezenlijken. Het gaat langzaam, maar het gaat. Hij bereikt 2.000 meter hoogte, 3.000 meter... Nog 500 meter is hij van de top... Dan maar enkele meter meer, en ziedaar onze dappere alpinist, die ten slotte tegen alle verwachtingen in, boven op de top van de Matterhorn staat!

Splits onnoembaar moeilijkheden is Decio Molognoli (nu reeds 32 jaar oud) er in geslaagd, splits zijn kunstbeen, zijn jongensdroom te verwezenlijken.

Is dat niet prachtig!

Bravo! Bravissimo,  
Decio!

*Kuifje*

## Onze Brievenbus

Jos Donders, Mechelen aan de Maas. Hartelijk dank voor je vriendelijke brief. Jammer dat je leuze niet rijmt! Ik zorg er voor dat Kuifje nog beter wordt, en dat zul je weldra wel kunnen vaststellen. Hartelijk!

Gilbert van Looy, Schoten. — Ik za zeker ingaan op je vraag. Je bent niet de eerste, noch de enige, die ons dat vraagt. Het onderwerp staat in de algemene belangstelling. Het is een extrawinteractiviteit. Binnenkort krijg je voldoening. Met mijn beste groeten.

Christiaan Norbert, Oostende. — Om lid te worden van de grote Kuifjesclub zend je ons je naam, voornaam, volledige adres (in drukletters), geboortedatum, pasfoto en 10 frs. In postzegels (zo je geen aboné bent, abonnées worden gratis ingeschreven). Na de ontvangst van deze gegevens krijg je de mooie lidaark en de rooster voor het schrijven en ontcijferen van geheime boodschappen. Een clubinsigne kost eveneens 10 frs. Wanneer mag ik je verwekelomen?

Hugo Sterck, Lokeren. — Het verhaal werd slechts voor één week onderbroken, zoals je hebt kunnen vaststellen. Aan je verzoek zal gevolg gegeven worden. Met mijn beste groeten.

Marcel Marsé, Kortenberg. — De tekst op je muntstuk betekent: «Ten gebruike van de Oostenrijkse Nederlanden». De andere letters en cijfers zijn de registratienummers, en hebben geen betekenis op zichzelf. Ook op onze brankbriefjes staan dergelijke letters en nummers, kijk maar eens! Met mijne beste groeten.

Frans van den Broeck, Mechelen. Ik vind het echt fijn dat er dadelijk drie Hollandse lezers op je advertentie ingegaan zijn om met je postzegels te ruilen. Ik heb je aankondiging in onze Franse editie opgenomen en hoop dat je evenveel succes mag hebben. Met mijn beste groeten.

Raymond Thys, Antwerpen. — Ja, de Dodge en zeker het model decapoteau Coronet, is een mooie wagen. Er zullen wel jongens zijn die niet meer wensen dan dat hun vader zich ook zo'n prachtige wagen zou aanschaffen. Ik wens je veel genoegen met je mooie Dodge!

Greta Verhaeghe, Liebaertstraat, 138, Desselgem, zou graag willen corresponderen met een Kuifje's lezeres van 13 tot 14 jaar die ook postzegels verzamelt. Men schrijve haar rechtstreeks.

Willy van der Meer, Antwerpen. — Je bent welkijk niet de enige die de terugkeer van Paul Cuvelier in ons blad met vreugde begroet! Ontelbare lezers houden van Cuvelier's tekeningen. Zijn illustraties beloven pijk te worden! Met mijn beste groeten.

Dirk Wijngeerd, Rotterdam. — Onze medewerker Caprioli is inderdaad een volbloed Italiaan. Beste groeten.

S. Hambrouck, Wemmel. — Hoe gaat het met je club? Nog geen nieuwe leden aangeworven? Een van mijn medewerkers komt jullie bezoeken. Daar mag je op rekenen! Met mijn beste groeten aan je club.

**KUIFJE** (weekblad). Redactie, Publiciteit: Lombardstraat, 24, Brussel. P. Ch. R. 1909.16 — Uitgever-Directeur: Raymond Leblanc. — Gedrukt in helio door: De Drukkerijen C. Van Cortenberg, Kelzerstraat, 12, Brussel.

Abonnementsprijzen:		
Abonnement van drie maanden	70 — frs	Buitenland en Belgisch Congo
Abonnement van zes maanden	135 — frs	80 — frs
Abonnement één jaar	265 — frs	155 — frs
		300 — frs*

Kuifje-Holland — Singel, 231, Dordrecht. Tel. 3853. Giro 189.334. Abonn. : fl. 4 per kwartaal.



# Onder de Vlag van de Compagnie

TEKSTEN EN TEKENINGEN  
VAN BOB DE MOOR

Cori en zijn vriend konden uit de Spaanse gevangenis ontsnappen. Ze zwalpen in een prauw op zee. Alles gaat goed tot er een vreselijke storm losbreekt. Gelukkig daagt er een schip op...

Ik zie de prauw niet meer. Ook de drenkeling is verdwenen!

Het touw is nochtans gespannen, er moet dus iets aan hangen! Kijk, daar heb je die prauw weer!



De achtersteven van de prauw duikt inderdaad uit de golven op.



En vlak er naast versijnt het hoofd van Cori.

Ha, het is me gelukt de koord aan de prauw te bevestigen. Mijn arme kameraad kon ik niet meer tijdig losmaken...



De stroming stuwt de prauw tegen het schip. Waarom klimt hij niet aan boord, alle donders!



Alle pogingen om mijn makker te bevrijden zijn vruchteloos. Ik moet nu vlug aan boord krabben. M'n krachten verzwakken...



Met een laatste krachtinspanning kan Cori het schip bereiken...



Op het dek stort hij bewusteloos neer...

Het is nog een jonge knaap! Breng hem vlug naar het logies!



Een ganse dag ligt Cori bewusteloos. Ondertussen is de storm bedaard en zet het schip zijn reis voort...



Als Cori ontwaakt...

Hemel! Droom ik... Admiraal Hein!!! Hoe is dat mogelijk?



Ja, jongen, je bent opgepikt door een van mijn schepen, die uit de koers geslagen waren en de vloot zo pas terug vervoegd hebben. Maar vertel mij eens hoe je aan boord van die prauw gekomen bent?



Hé, wat betekent dat ruoer aan dek?...





# De Chinees met de rode mantel

Terwijl ze naar huis terugkeerden, werden Rik en Rita door een verdachte kerel ruw op zij geduwd. Die kerel kwam met een zwaar pak uit het huis van mijnheer Raveschot en de volgende morgen...



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING



(Wordt voortgezet.)





# Tijl Vifenspiegel



Spanjaarden bestoken het galjoen van de Geuzen in het Zwin.  
De landknecht Riesenkracht tracht zijn wapenbroeders te redden.

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN

WILLY VANDERSTEEN



En dan plots... Vóór iemand er op bedacht is... springt Riesenkracht recht met een laatste krachtopspanning en slingert de brandende lont naar de opslagplaats van het buskruid!



De Spanjaards werpen zich te laat op hem... De brandende lont slaat in...



Een laatste kreet van Riesenkracht: LEVE DE GEUS! De batterij vliegt met een vreselijke slag in de lucht!



Van op het galjoen bemerkt men nog slechts een dikke rookwolk op de plaats waar de batterij stond.



De Geuzen zijn met verformming geslagen... Doch niemand kende ooit de heldenmoed van de ruwe landknecht...



Het galjoen wordt van alle wrakstukken ontdaan en weer zeilklaar gemaakt zo goed en zo kwaad het nog mogelijk is.



Ijferk gehavend... slechts gestuwd door één zeil... bereikt het schip de open zee.



Waarom droom je, Tijl? Ja, we verlaten het vaderland... Zolang de verdrukker daar heerst, zullen we vrijbuiters zijn...

(Wordt voortgezet)



# Indoor het Pymmeer

W E zijn er, vrienden, we zijn er! Ik schrijf deze brief in een mooi huisje van waaruit men een heerlijk gezicht heeft op het Kivoemeer; en naar zo mooi als de mooiste menen van Europa. Het ligt op de Evenaar en toch is het klimaat hier gezond en mild. Waarom? We staan hier immers op een hoogte van 1460 meter. Het water van het Kivoemeer is zo zuiver blauw als dat van de Middellandse Zee, heeft geen kro-

van de leider. Vliegenvslug worden ze zodanig naast elkaar opgesteld dat ze één grote zak vormen, waarin nu het wild gejaagd wordt. Bij de Kotokos van Charl vervullen de kinderen de rol van de drijvers, hier zijn het de vrouwen met baby op hun rug. Ze beschrijven een grote cirkel en komen dan al roepend en schreeuwend terug naar het net. Enkele honden, die hen vergezellen, huilen en blaffen om de antilopen naar best vermogen aan het schrikken te brengen. Op-



Een fiets vinden de negers buitengewoon!

kodillen en geen nijlpaarden en de temperatuur zowel aan de oppervlakte als dieper is wonderlijk zacht. Je kunt je dus wel voorstellen hoe wij hier gewoond hebben. Het vult en het stof van de lange reis hebben we eens lekker kunnen afspelen. We hebben dit Aards Paradijs wel verdiend, want sedert ons vertrek te Parijs hebben we 18.000 km. afgelegd, hebben hitte, koude, zand en slijk getrotseerd zonder te gewagen van al de andere miseries die ik zo dadelijk ga vertellen.

We bleven familijk lang in het Putnamkamp, bij de Pymmeen van de Itoeri. Om het leven van deze dwergen van nabij te kunnen gadeslaan zijn we allemaal het woud ingetrokken. Ik kan je verzekeren dat er iets kluchtigs aan de opocht van de familie Mahuzier was! Iedereen droeg zijn vracht. De tien Pymmeen hadden zich, naast hun eigen materieel, ook met het dragen van onze tent belast. Daar we slechts het hoogst nodig konden meesleuren, zo één tent voor vijf personen, onderkomen moeten bieden aan elf mensen! Verder hadden we dekens, kapokmatrassen en eten voor twee dagen. Voor vers vlees zouden de dwergnegers iedere dag zorgen. De groenten en ik droegen de foto- en filmapparaten en mijn vrouw had Alain, de jongste, op haar heup gezet, naar de gewoonte van dit landje. Rikken we het woud in, dat zo dicht is dat men elkaar op een afstand van meer dan vijf meter niet meer ziet en op 50 meter niet meer hoort! De plaats waar we onze tent wilden opslaan moesten we eerst schoonhakken en dan keken we naar de Pymmeen, die vliegenvslug hun kleine, ronde hutten bouwden. Ze worden overdekt met brede bladeren, zo keurig gelegd dat men zou zweren dat het een lelandak is.

De eerste nacht verliep alles behalve rustig. We werden op een tornado vergaast. Alle hemelsluizen waren geopend en het water kwam langs onder de tent binnensloepen. De groten moesten daarom heel de nacht door grachten graven om het water af te leiden.

De volgende dag trokken de Pymmeen op jacht. Hun methode is heel eenvoudig, want het is in de grond een nettenjacht, met dit verschil, dat men de netten niet uitwerpt in zee of in een stroom, doch in het woud. Ieder heeft zijn eigen net, gevlochten uit de natuurlijke koorden, die het woud oplevert. Dat net is van 30 tot 50 m. lang en de enige rijkdom van de Pymme. Wanneer nu een stam samen op jacht trek, hebben ze ongeveer één kilometer met. Met de zulgingen op hun arm vergezellen de vrouwen hun man op jacht.

De mannen dragen hun net opgerold op de schouder en antilopen het op een bevel

van de leider. Vliegenvslug worden ze zodanig naast elkaar opgesteld dat ze één grote zak vormen, waarin nu het wild gejaagd wordt. Bij de Kotokos van Charl vervullen de kinderen de rol van de drijvers, hier zijn het de vrouwen met baby op hun rug. Ze beschrijven een grote cirkel en komen dan al roepend en schreeuwend terug naar het net. Enkele honden, die hen vergezellen, huilen en blaffen om de antilopen naar best vermogen aan het schrikken te brengen. Op-

geschrikt door de vrouwen en de honden, tegengehouden door de mannen met hun net, lopen de dieren angstig in het rond en laten zich makkelijk in de mazen van het net vangen. Enkele Pymmeen blijven steeds in het midden van het net en snijden de kleine, grijsblauw gekleurde blinden. Wij vormen het hoofdbestanddeel van de buit — de hals over. Wordt er eens een groter dier gevangen, is het groot feest bij de Pymmeen. Deze dwergen kunnen natuurlijk ook niet van vlees alleen leven en daarom rullen ze er een deel van tegen de harde, bittere bananen, die hun grote broeders hun leveren. Gelukkig biedt het woud buiten wild en bananen, ook nog ander fruit.

Vier vijfde jagers kunnen op een hele dag ongeveer een tiental kleine antilopen verschalken. Wij vergezellen de jagers natuurlijk op hun tocht, doch alleen Yves en Francols hadden het geluk een arme, kleine antilope te zien die in de mazen van het net liep.

Ons doel is eindelijk bereikt.



weten, dat het bij de negers gebruikelijk is de vrouw, die men wenst te huwen, van haar ouders af te kopen. Bij de Pymmeen echter ruilt men haar. De ene dwergnegers zegt de andere: «Geef me mijn zuster, geef mij de jouwe.» Het spreekt vanzelf dat je in dit geval een zuster moet hebben!

De schors van sommige bomen wordt lang met houten knuppels bewerkt tot ze soepel wordt en kan dienen voor de len-



De Pymmeen jagen met netten en wat er daarvan komen kan...



denschortjes, die de Pymmeen gewoonlijk dragen. Verder zijn er de magische kunsten. Zekere kruiden gemengd met zekere houtpeuters leveren de stof om het wild aan te lokken. Ik zag hoe een van mijn gezellen zijn net met dit mengsel besprenkelde.

De hygiëne van de dwergnegers stemt met onze smaak niet overeen! Hun zieken behandelen ze ook op een barbaarse wijze. Een meisje kliep van hoofdpijn, moeder sneed haar in slapen en voorhoofd: een aderlating dus. De wonden werden dan met kiel en asse dichtgekleefd!

De laatste nacht van ons verblijf zullen we ons nog lang herinneren! Het kon zo wat twee uur zijn, toen we gewekt werden door een lawau van alle dwergs. Alle Pymmeen hadden het vuur voor hun hut weer opgepookt, overal zagen we de vlammen optijgen. We konden echter niet lang naar dit mooi schouwspel kijken, want we werden door de mieren overrompeld! Tegen deze plaag helpt alleen het vuur. We hadden geen hout meer om een brandende wal om onze tent te leggen. De mieren naderden vlak in onze richting! Zouden we ons laten oppeuzelen door die verwoekende insecten? Ik had een heel voorraad magnesiumpfakkel mee in het woud genomen, die ik voor nachtopnamen nodig had. Dat was het geschikte wapen om die mierenlegioenen op afstand te houden. Ieder van ons nam een toorts en liep er mee langs de eindeloze kolonnen zwarte en rode, grote en kleine mieren. Bij duizenden en duizenden hebben we ze verbrand... men rook het verbrande vlees! Een nieuw leger beproefde een afieldingsmanoeuvre, maar we waren toen te vlug en langzamerhand kwam er een einde aan de stormloop.



Tegen 3 of 4 uur 's morgens was alle gevaar voorbij. De Pymmeen hadden nog nooit zulk een vuurwerk gezien; ze waren opgetogen!

Ondanks al deze onheilen zullen we nog heel dikwijls en graag terugdenken aan de dagen bij de Pymmeen, onze gezellen van nauwelijks 150 m., die dienestijd en opgewekt zijn en ons 's avonds op hun vreemde liederen vergasten en hun monotone melodielied op hun piano's van 10 centimeter speelden...

Ja, het leven was mooi bij de dwergen van Itoeri. Sedertdien hebben we het woud verlaten en zijn in vijftien honderd meter hoog geklimmen om de vulkaanbaken van Centraal Afrika te bereiken. We bewonderden de Roewenzori met zijn eeuwige sneeuw en reden door het Albertpark. Dat vertel ik echter in een volgende brief. Deze moet ik nu sluiten, het vliegtuig vertrekt zo dadelijk en brengt hem in 24 uur van het Kivoemeer naar Brussel...

(wordt voortgezet.)

## VOLGENDE WEEK :

Een speciale reportage over de Canberra die de Oceaan overstak in 3 u. 26 m.!



# David Balfour

NAAR DE ROMAN VAN R.-L. STEVENSON



## TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN JACQUES LAUDY

De «Covenant» leed schipbreuk en David spoelde aan op een eiland nabij de Schotse kust. Hij tracht dan Torosay te bereiken. Onderweg ontdekt hij dat zijn gids een schurk is. Zij worden handgemeen...

Doch David is veel vlugger, hij bukt zich.



...wenst zijn aanvalvergoede reis en stapt verder...



Een mijl verder...

Heb medelijden met een arme blinde!



Ben ik op de weg naar Torosay?

Ja, zie je de weg waar het gras werd platgetrapt door de kudden?



David stopt de man een geldstuk in de hand en zet dan grote ogen op...

Maar hoe kon je die weg beschrijven?

Geen steen en geen grashalm die Duncan niet kent op het eiland Mull!



Plotseling merkt David de kolf van een pistool die uit de zak van de blinde steekt...

Voor enkele shillings breng ik je naar de stad en... je hebt geld, hé!... Ik hoorde het rammelen!



Neen, dank je, ik zie de weg nu!

Haha! Maar zo niet, manneke!



De oren van de blinde zijn scherp en hij volgt al de bewegingen van David. Gelukkig struikelt onze vriend op het ogenblik dat het schot afgaat...



De blinde begrijpt dadelijk dat hij miste en schuimbekt van woede...

Ik vervloek je!

Wat een land!



Zonder verdere ongelukken geraakt David eindelijk in Torosay en vertelt zijn wedervaren...

Je mag van geluk spreken dat je nog leeft. Duncan Mac Graig schiet er zelden naast...



De volgende dag...

Om naar het land van Morven te gaan, moet je overzetten met de sloep van Nell Mac Rob!



Die Mac moet een vriend zijn van Alan...



Niet lang nadien komt de veerboot in het gezicht van Morven...

Lieve hemel, wat betekent al dat geschreeuw?...





# Lidoor trok aan



De burgemeester krulde zijn lange snor nadenkend tussen duim en wijsvinger.

**H**AD Droogstoppels zich niet met de zaak gemoeid, het vergeten dorp Perlbach zou nooit de schouwplaats geworden zijn van de lustige komedie, die in de chronieken werd opgeschreven en die ik jullie ga vertellen.

Droogstoppels, ach, wat 'n naam voor een herbergier! — was een grappas, die er een duivels genoeg in schepte naïve zielen in potserlijke avonturen te storten, terwijl hij zelf in de schaduw bleef en aan de touwtjes trok. Daarbij kwam dat Droogstoppels het special op de burgemeester en de dorpsdonderwijzer gemunt had. Neen, het ging niet om een politieke kwestie, want in dat mooie land, waar de druiven rijpen in de zon en hun zoete geur 'er 'bij het minste briesje in de neus kittelt, heeft men heel andere zorgen! Droogstoppels waarkucht was ontstaan toen hij het met M. Meyers aan de stek gekregen had over de afbakening van een wijnsberg. De burgemeester, die als scheidsrechter optrad, had het geschil beslecht in het voordeel van de schoolmeester en dat had de herbergier nooit kunnen vergeven! En zie, op zekere dag zag Droogstoppels de kans schoon om de burgemeester en de schoolmeester de duivel aan te doen. Neen, niet rechtstreeks, maar 'bij middel van Isidor Botermans, een stijfhoofdige, ouwe eenzant.

Het begon in de maand October op de dag dat officieel werd aangekondigd, dat men een gemeentelijke omroeper ofte bellemann nodig had. Vaderje Botermans liep zo hard zijn oude benen hem dragen konden naar het gemeentehuis en riep:

— Die plaats komt mij toe. Ik ben oudstrijder van 14-18, ben nog kloek ondanks mijn vijf en zestig jaar, kan trommelen als de beste en

heb een stem die men hoort van aan de kerk tot aan de oude molen!

De burgemeester, een groot wijngaardier — zijn neus leverde daar het sprekend bewijs van — krulde zijn lange snor nadenkend tussen duim en wijsvinger en sprak:

— Isidor Botermans, je bent graag gezien in ons dorp en persoonlijk zou ik geen ogenblik cartelen je te benoemen, maar je kunt lezen noch schrijven, wat voor deze betrekking noodzakelijk is!

— Dat heeft toch geen belang, antwoordde Isidor. Ik heb het geheugen van een olifant. Wanneer men mij de proclameren tekst één keer voorleest, ken ik hem letterlijk van buiten!

— Neen, neen, dat is onmogelijk. Het reglement verbodt me een ongeletterd ambtenaar te benoemen!

Ik zei reeds, dat vaderje Botermans koppig als een muiseel was en de burgemeester had het niet onder de markt! Twintig keer opnieuw kwam Isidor naar het gemeentehuis steeds met dezelfde vraag en dezelfde argumenten. Steeds weigerde de burgemeester vriendelijk administratief.

— Haha, het is dus omdat de jongens in mijn tijd naar de wijnsbergen moesten om te werken in plaats van hun broek op de schoolbanken te mogen verslijten, dat men me nu m'n brood weigert?

— Je hebt toch nie pnsioen, m'a beste vriend. Je hebt toch niets te kort... voor zo ver ik weet!

— Gelooft je ook niet, dat ik het prettigter zou vinden een glas meer te drinken en af en toe een extra pakje tabak te kopen?

— Maar wat wil je dat ik doe, vriend? Ik ben wel burgemeester, maar tegen de wet kan ik niets doen, zelfs niet voor een vriend.

— Je kunt me dus niet benoemen alleen maar omdat ik het A.B.C. niet ken?

— Ja, zo is het.

— Doe zoals je wilt, maar de gemeente kan niet langer wachten. De zoon van Klaas postuleerde ook om het beaantje en de gemeenteraad moet er denns avond over beslissen.

Brommend dat er geen gerechtigheid meer in de wereld was, verliet Isidor Botermans het gemeentehuis en stapte naar de herberg, waar Droogstoppels hem op een volle fles witte wijn tracteerde en hem vasthield lang nadat alle gasten vertrokken en de luiken gesloten waren... Toen de schoolmeester de volgende dag in

zijn klas binnenkwam, waar hij even voor de lessen begon het bord afwiste en de geraniums begoot, vond hij Isidor Botermans op de eerste bank.

— Dag, vaderje Botermans.

— Dag, mijnheer Meyers.

— Mooi najaar, hê! Je zou kunnen geloven dat het juli is!

— Dat is waar. Er slaan zelfs nieuwe botten in de bomen!

— Je profiteert er toch van om een wandeling te doen?

— Kun je denken!

— Daar komen de kinderen. Ze zijn reeds een beetje te laat, we moeten dadelijk met de les beginnen. Ze jou ons nu willen laten werken, Isidor?

Mijnheer Meyers, ik kwam naar hier om de lessen te volgen. Ik wil absoluut leren lezen en schrijven. Je zult dus een leerling meer in je school hebben.

— Je gekscheit, vaderje Botermans! Op jouw leeftijd gaet men niet meer op een schoolbank zitten! We praten daar deze middag wel eens over zo je wilt. Om je plezier te doen, wil ik je zelfs twee avonden per week les geven. Ik vind het prachtig dat je wil leren lezen en schrijven!

— Dat is erg vriendelijk, mijnheer Meyers, maar 's avonds heb ik geen tijd! Ik moet m'n wijnsberg in en dan heb ik ook m'n koortstrijtjes bij Droogstoppels. Dat begrijp je toch!

Neen, ik wens je lessen te volgen in de klas net zoals je overige leerlingen!

De kinderen waren op de drempel blijven staan en kken nieuwsgierig naar de oude man, die met een hagelblank schriftboek voor zich op de eerste bank zat en met z'n zakmes een punt aan een nieuw pollood scherpier.

— Maar, vaderje Botermans, dat is toch al te belachelijk! Voor de laatste maal vraag ik je de klas te verlaten. Wil je niet, zie ik me verplicht de burgemeester te roepen.

Maak je niet dik, mijnheer Meyers! Ik ben volledig in mijn recht. Ik heb inlichtingen genomen, dat begrijp je toch. Alle burgers zijn gelijk voor de wet, zo staat het zwart op wit. In een democratisch land is het onderwijns verplicht en gratis en daarom kan de burgemeester niets veranderen!

Het onderwijns is verplicht tot op een zekere leeftijd.

— Meester, ik betaal mijn belastingen en zou wel eens willen weten wie me kan beletten gratis onderwijs te genieten!

— Je bent koppig, ik hoor het wel! Jam, zei de meester dan tot een van de bangels, loop naar het gemeentehuis en vraag aan de burgemeester hierheen te komen. Vind je hem daar niet, is hij in zijn wijnkeider!

Op vijf-en-zestigjarige leeftijd was Isidor Botermans inderdaad de vijfzigste, braafste leerling die de school van Perlbach ooit binnen haar muren had gezien.





VERHAAL DOOR Y. DUVAL.

ILLUSTRATIES DOOR PANIS.

De leerlingen stoiden opnieuw op de speelplaats en Isidor bleef op zijn bank zitten en herhaalde voortdurend: « Het is mijn goed recht. Ik mag de lessen volgen ook ieder ander burger. Reglement is reglement! »

De burgemeester kwam en trachtte op zijn beurt Isidor Botermans van mening te doen veranderen, maar tevergeefs.

— Dus, Isidor Botermans, je wil ons pesten! Heeft Droogstoppels je dat in het hoofd geprent?

— Ik heb gelijk en Droogstoppels heeft met die zaak niets te maken. Hij is een braaf man, die niet begrijpt hoe het mogelijk is een gepatenteerde suifder als omroeper te benoemen in plaats van een frontsoldaat.

— Daarom gaat het niet, beste vriend. Open het schoolreglement en lees artikel één dat luidt: « De kinderen kunnen gratis van het lager onderwijs genieten iederzins negen jaar, van hun vijfde jaar af. » Wat heb je daarop te zeggen?

— Dat ik in mijn volle recht ben. Ik ben meer dan vier jaar oud en heb nooit gratis onderwijs genoten. — geen dag zelfs!

De burgemeester en de onderwijzer bekeken elkaar en lazen zenuwachtig af de volgende artikelen van het reglement in de hoop een paragraaf te ontdekken, die Isidor Botermans zou verslaan. Ze vonden, helaas, niets!

Mijnheer Botermans, zei de burgemeester linniken, gaot dat schoolkind vandaag niet langer rekken en de kinderen beroven van de lessen, maar ze recht hebben. Ik zal de hoofdinspecteur verwittigen en we zullen zien wie gelijk heeft. Tragen die rust en de orde van deze klas niet te storen, want dan laat ik je er door de veldwachter uitgooien!

— Ik ben gekomen om te leren en de meester zal nooit zo'n voorbeeldig leerling gehad hebben als Isidor Botermans.

Op vijf en zestigjarige leeftijd was Isidor Botermans inderdaad de vijfjigste, braafste leerling, die de school van Feribach ooit binnen haar muren had gezien. De andere leerlingen waren langzamerhand gewoon geraakt aan de aanwezigheid van de grijsaard en ze zouden geen aandacht meer aan hem hebben gevestigd, indien hij niet zo'n voorbeeldig leerling geweest ware!

De onderwijzer voelde zich vreselijk op z'n teen getapt, deed alsof Isidor Botermans niet bestond en bleef hem opzij. Vaderlijke Botermans liet echter geen enkel woord ontgaan en schreef met zijn knoestige handen de letters van het A.B.C. in zijn schriftboek. Een paar maanden kon hij vrij lezen en maakte minder fouten dan zijn klasgenoten. Rekenen kon hij best van al; daarvoor was hij immers een oude, gelesene vrijbuier, die ook zonder lessen de waarde van grond en vruchten berekenen kon. Dan kwamen de eerste examens en Isidor was de primus van de klas.

Na de Kerstavacantie werd de poort van de dorpschool opnieuw geopend. Terwijl de jongens voetbal speelden, leerde Isidor, tegen de muur van de klas geleund, de eerste regels van de spraakwet. De onderwijzer kwam naar hem toe en zei met moeilijk verborgen pijn:

— Isidor, de burgemeester heeft gisteren mijn aandacht gevestigd op een kleinigheid... Het gaat om je schoolrapporten. In het schoolreglement staat het klaar en duidelijk, dat de ouders moesten ondertekenen worden. In het boek kreeg ik je kaart terug getekend met een rijstijl, nu schrift je er je eigen naam onder. Aan die practijk moet een einde komen. Zoietz moeten we in geen geval dulden! Dat zie je toch wel in! In dien deze zaak niet spoedig in orde komt, heb ik het recht je aan de deur te zetten.

— Mijn ouders zijn toch lang dood!

— Met familielivesties kan ik me niet bemoeien. Reglement is reglement. Ik geef je vier en twintig uur tijd om je kaart door een bevoegd persoon te laten ondertekenen, zo niet.

Om vier uur stapte Isidor naar de herberg van Droogstoppels en enkele tijd later zag men hem de weg naar Bierboch opgaan, waar zijn enig familielid, nicht Hortense, woonde. De volgende morgen toonde vaderlijke Botermans zijn rapporten aan de onderwijzer, allemaal getekend: Hortense Botermans, weduwe Blocks. De onderwijzer keek luttel op zijn neus.

De volgende trimester luisterde Isidor met dezelfde vijf en aandacht naar de lessen, die de onderwijzer in het hoofd van zijn dorpsjeugd poogde te herinneren en met Panis was het nogmaals Isidor Botermans die de plumen op zijn hoofd mocht steken.

De burgemeester, die inwendig kookte van woede, had aan het Ministerie van Onderwijs

een verslag gestuurd opgemerkt volgens alle regels der kunst. Dit verslag verhuisde ongetwijfeld van het ene kantoor naar het andere en werd dan onder een hoop steet begraven. Wat de burgemeester nog meer ergerde, was het feit dat zijn oudste, de hoop van zijn familie, zovle plaatsen achter vaderlijke Botermans kwam. Dat kon zo niet blijven voortgaan en al wat in het gemeentehuis naar de naam had, stak de koppig bij elkaar om Botermans in de val te lokken. Het spreekt van zelf dat de vroege vaderen die koppige leerling niet met geweld konden buiten gooien! Ze zouden het doen met het welboek in de hand.

Op een stralende Meisagron leunde Isidor over het balkon van de speelplaats en wachtte op de bel. Guat, de postbode, met zijn ewigve pijp in de mond, kwam er langs gereden met zijn fiets tegen de haag en wou de meester enkele brieven afgeven.

— Morgen, Isidor! Wil je niet even op mijn fiets, terwijl ik bij de meester ben? Die kleine open hier zijn in staat de banden af te laten, zie je! Je snuift de reuk van m'n pijp in? Ja, ik heb hijne tabak! Mijn schoenborstel, die heb ik ook met enkele pakjes van zijn beste stof! Wil je er een beetje stoppen? Hier heb je m'n pakje!

Isidor stopte zijn boordbrandertje bedachtzaam en bleef de kronkelende rookwolkes naar de zonnige hemel. Hij genoot er echt van. Op dit ogenblik verscheen de schoolmeester die triomfantelijk rep:

— Isidor Botermans, ik heb je! Roken op school is verboden. Volgens artikel 12 van het schoolreglement, dat je beter kent dan ik, is dit een rede om je de deur te wijzen!

Vaderlijke Botermans was stilthoudig maar loyal. Hij gaf zich gewonnen, nam zijn schriftboek en zijn potlood en ging naar huis. Dezelfde avond werden er bij de burgemeester enkele flessen van de prachtige oogst van het jaar 1921 geleidigd.

Op 28 Juni zat de schoolmeester 's avonds de huiswerk te verbeteren. Op het ogenblik dat hij dacht: « de burgemeester zal tevreden zijn, want zijn kind doet zeer de eerste prijs halen, werd er op de deur geklopt. Het was Isidor Botermans. Hij draaide zijn grijs hoofdje in zijn handen rond en zei:

— Het spijt me dat ik je stoer, meester, maar ik heb gehoord dat het overmorgen prijsuitdeling is... Ik zou weten wanneer het feest begint?

— Maar, m'n beste Isidor, dat heeft toch geen belang meer voor je. Je werd van school gezonden, dus...

— Excuseer, meester, maar ik heb het reglement nog eens gelezen! Iedere leerling die twee van de drie examens heeft gedaan, geeft men een gemiddeld aantal punten en... en een prijs ook. Ik zal dus zo vrij zijn naar het feest te komen, meester.

Zo'n prijsuitdeling had men in de streek nog nooit meegemaakt! De burgemeester stotterde van opgetrokken woede, kon zijn eigen geschrift niet meer lezen en de speech, waaraan hij veertien dagen lang had gestudeerd, viel in het water. Het moest van al was echter, dat de burgemeester zijn vijand, leerling Botermans, de palmkat moest geven. De zaal daverde van de toeluchtingen, want Droogstoppels had de zaak per-



fect georganiseerd. Hij had al zijn vrienden, kennissen, klanten en alle vrolijke smaken van het dorp opgetrommeld om zijn beschermeling een ovatie te brengen.

De burgemeester en zijn aanhangers verdwenen zo vlug ze konden, in open landauer ten door Droogstoppels. Botermans en hun vrienden door het dorp, Isidor wensde van aandoening en hield zijn boesken met rode omslag, verguld op snee voorzichtig in zijn grote handen.

In de herberg van Droogstoppels stonden de tafels gedekt en de wijn vloosde tot in de kleine uurtjes.

De volgende dag, een Zondag, ging mijnheer pastoor met zijn braver onder de arm naar de kerk om de eerste mis op te dragen en vond leerling Isidor Botermans languit in het gras langs de gracht, waar hij gelukzalig lag te roken.

— Isidor Botermans, sta op en ga naar huis, riep mijnheer pastoor vol heilige verontwaardiging. Terwijl de gelovigen naar de mis gaan, lig jij hier je roes uit te slopen! Het is 'n schande!

Isidor kroop moeizaam overeind, wreef de slaap uit zijn ogen en keek tevreden glimlachend naar zijn prijzboek. De vergulde letters blonken in de eerste zonnestralen. Dan pos zag hij de pastoor die kausrecht en met streng gezicht voor hem stond. Hij lachte en haktele:

Mijnheer pastoor... het onderdonder wijs... is toch een sch... school... ding... niet... waar?

Zo'n prijsuitdeling had men in de streek nog nooit meegemaakt!



# DE SCHAT VAN BEERSEL

TEKSTEN EN TEKENINGEN VAN WILLY VANDERSTEEN

*...naar vriendenhuizen het geheim van de vloermuis. Te weten: wie in 't kluister door een zilverde hand ontvingen.*

De geheimzinnige hand blijft voor een torenvenster zweven en het is net of ze onze vrienden wenkt om haar bovente komen...



Isidoor, jongen, hier gebeuren geheimzinnige dingen die mysterieus zijn. Die vloermuis is een vermoorde schurk die een schat zoekt met behulp van een perkament dat uit je omhoog viel...



Alle donders! Heb ik niet gemerkt... zat zeker ergens ingeplooid... Maar die vloermuis een vermoorde schurk. Neen, hoor, Lambik! Het is een echt spook! Ik zag het vroeger reeds te dikwijls!



Kom, kom, laten we boven eens gaan snollen!



Ren de trap al maar op...



ik vuur nog eens op die hand

Ik ben toch wel een kemel! Ik zag niet eens of ik doel trof



Op hetzelfde ogenblik valt de mysterieuze hand op Lambik's hoofd aan stukken



Alle donders! Die hand was van plaaster en hing aan een draad... Een miniatuur luidspreker was erin verborgen. Dat is alles behalve spookachtig!



Lambik haast zich z'n ontdekking mee te delen



Dus toch een schattenjager... Kerel met veel fantasie... Verjoeg iedereen met zijn hokur-pokur-trekken... lokte ons naar boven... Waarom?



Surke denkt plotseling aan iets en daalt de torentrap af



Die schurk geeft zich veel moeite... is dus zeker van zijn zaak... En, verdorie als hier een schat verborgen is, kunnen wij die ook vinden!



Te laat, Lambik... De Schat van Beersel IS REEDS GESTOLEN!





# DE NIEUWE AVONTUREN VAN KUIFFE EN BOBBIE MANNEN OP DE MAAN

Kuifje en zijn vrienden zijn in de maanraket gestapt. De teerling is geworpen. Zullen ze heelheids uit dit avontuur komen?...

Even herhalen wat we doen moeten, heren. We leggen ons nu op de buik in onze kooi. Ik herinner jullie eraan...



...dat men in deze houding de schok van de start het best verdragen kan. Alhoewel we heel langzaam stijgen, is het mogelijk, zelfs waarschijnlijk, dat we het bewustzijn zullen verliezen. Naar mijn mening is er echter geen reden tot ongerustheid. Natuurlijk men kan nooit weten...



Intussen, de tijd kan ik niet nauwkeurig bepalen, zal de raket automatisch bestuurd worden. Nadien, wanneer we dus weer bij kennis zijn, gaan we naar een hoger gelegen verdieping en zorgen zelf voor het besturen van het toestel...



Iedereen op post! Proefneming met de apparaten...



Kuifje, neem langzame radioverbinding met de aarde!



Hallo! Hallo! Hier de maanraket... ik vraag de aarde... Horen jullie mij?



Hallo! Hallo! Hier de aarde... We horen je... We trekken de montageforens achteruit...



Hallo! Hallo! Hier de aarde. De montageforens werden verplaatst... wij laten de startbaan ontruimen...



In orde

Hallo! Hallo! Ontruim het veld... Wij herhalen: Ontruim het veld!



Hallo! Hier de aarde... De startbaan werd ontruimd... Er blijven nog twee en twintig minuten... Zijn jullie klaar?



Hallo! Hallo! De maanraket is klaar voor het vertrek!



# Victoria presenteert AVONTUUR IN DE FAR WEST



# Sporthoekje



## HOE BRACHTEN ZE DAT VOOR ELKAAR?

REIZEN kost niet zoveel geld als vele mensen denken, zo we deze jonge Fransen mogen geloven althans. Ze vertrokken met z'n vieren op 6 November 1950, te voet met hun rugzak, alle kampeermateriaal en samen een stordige 6.900 Fr. Frs. Ze trokken door Italië, zagen Griekenland, Turkije, Syrië en Libanon, Transjordanie, Iran, Afghanistan, Pakistan en Indië. Vijftien maanden deden thuiskomst verklaarden zij, dat heel de trektocht hun niet meer gekost had dan een spookkaartje derde klas voor een reisje van 200 km. Wie zou hun recept niet willen?



## RECORDS ZIJN ELASTISCH

TELKENS na afloop van de Olympische Spelen worden er over heel de wereld een aantal records ginge ze er over! De Franse sprinter Bonino liep de 100 meter in 10 seconden 5/10. Hij deed het dus hij dit klaar gespeeld had. Hij verklaapte het geheim: Tijdens de Olympische Spelen van Helsinki heb ik de Amerikaanse sprinters goed in het oog gehouden. Ik zag, dat zij hun spieren warmden en fit maakten. Ik deed hetzelfde! Zonder moeite gaat er dus niets, want een uur « trippelen » om daarna 11 seconden te lopen is veel gevraagd!



## GEEF JE OGEN DE KOST!

MEN kan dus ook in de sport leren met de ogen, of om het nog duidelijker te zeggen, met het verstand. Tristan Bernard — die doorging als een der meest spirituele mensen van zijn tijd — was ondanks zijn haard en ronde buik een groot sportman want hij ging naar alle sportmanifestaties kijken, en « De geneesheren hebben bewezen », zo zei Tristan Bernard, « dat de spieren van de toeschouwer de bewegingen van de atleet onwillekeurig nabootsen! ». Dat is inderdaad zo.



Nog nooit de toeschouwers bekeken die om de ring geschaard staan? Sommigen slaan al zo geweldig met hun armen, als hun geliefde bokser tussen de koorden. Als je tijdens een voetbalmatch ooit een schop krijgt, wees er dan zeker van dat je buurman onbewust de krachtige schop van een speler op het veld nadeed...

## EEN RAADSELTIJD

VIJF EN TWINTIG JAAR geleden vloog Lindbergh in 33 u. en enkele minuten over de Atlantische Oceaan. Hoeveel reizigers vliegen thans in dezelfde tijd in beide richtingen over de Oceaan? Neen, jullie hebben reeds zoveel werk op school, ik ga het antwoord geven: 1.262 passagiers!



# DE PETROLEUMKOORTS

Oom Ben, die er van beschuldigd werd de petroleumreservoir van Lowest in brand te hebben gestoken, werd vluchtig in zijn eer hersteld. Er spuit petroleum uit Pui 32. Lowest en Armando maken ruzie...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN F. CRAENHALS

Gevolgd door de menigte komt Ben aan het huis van Lowest...

Wacht even, dokter! Over enkele ogenblikken zal ik twee patiënten moeten verzorgen!



...zorgen niet meer nodig hebben! Ja, die hebben waarschijnlijk onder elkaar afgereken! Lowest kreeg een kogel in het hoofd en Armando het lood in de borst. Hij heeft daarvan de geest gegeven...



Wat? De haaien hebben elkaar dus opgegeten! Ze zullen dus nu voor de hoogste rechterstoel verschijnen! Neen, ik zou niet in hun plaats willen zijn...



Kom, kinderen, hier hebben we niets meer te zoeken. We gaan een glas melk drinken...



We zouden ons mogen opknappen, we zitten vol petroleum!



Op dat ogenblik begon de bloeitijd van Oil City. Benjamin legde de grondslagen van een grote petroleumraffinaderij, waarvan hij de leiding toevertrouwde aan Harold. Ben, Renaat en Christiane keerden naar New York terug...

Ha, William, ik heb hier juist de balans van je activiteiten in handen. Bij bent een geboren zakenman, kerel!



Neen, neen, verdedig je maar niet! De bestelling van de blikken dozen, die je van het leger kreeg, opent voor mij nieuwe horizons! Een miljoen blikjes... men heeft ze alleen te vullen...



Wat nu weer?

Op dit ogenblik stapte Renaat het kantoor van zijn oom binnen...

Dag, oom Ben! Dag, William! Papa heeft geschreven! Prachtig nieuws!



Papa wil Amerika leren kennen en over een maand is hij met mama hier! Is dat niet geweldig! Vind je dat geen goed nieuws, oom?



Oom Ben, hoor je me? Papa en mama komen naar hier! Oom Ben, tulst er toch even...



Ja, ja, natuurlijk. Je ouders? Laat ze binnen komen... Ja, ik zou kunnen beginnen met vijfthonderd stuks... Hm...

Maar ja! Waarom niet? Het leger vraagt me een miljoen blikjes voor het bewaren van vlees. Waarom zou ik ze niet meteen gevuld leveren? Ja, waarom niet? Natuurlijk moet ik daarvoor een ranch hebben met ten minste een vijfthonderd stuks vee en...



Goed, een ranch... Waar?... In Arizona! Heel zeker... niet elders... waarom elders? In Arizona is het prachtig, uitgestrekte weilanden, mooi klimaat en mensen die hun vak kennen... Ik moet alleen een fabriek oprichten, waar men dat vee in de blikjes stopt en klaar is. Kees. Een... twee... het is beslist en bestolen... drie... Ik vertrek!



EINDE



TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN FRED FUNCKEN





ONZE MEDEWERKER JAN BALIS  
LEEFDE TWEE MAANDEN  
BIJ EEN HERDER IN DE ALPEN

## MET ZOUT KAN MEN GEEN HAZEN MAAR WEL GEITEN VANGEN

**I**k kampaerde nog een paar dagen in La Martinette, een toerist-vergeeten dorpje in Savoye, toen ik op een avond een eigenaardige stoot de berg zag opdalen. Een man met een lamp, gevolgd door vier andere mannen, die op hun schouders een draagberrie torsten. Ze gingen zeer traag vooruit, 's Anderendags vertelde men mij in het dorp dat een van de twee herders, die boven op de alpenweiden het vee hoeden, verongelukt was, toen hij een verloren geit wou terug vinden. Zijn makker stond nu alleen voor het werk. Mijn plan was meteen klaar, ik zou die herder vervangen!

Met rugzak en tent zweegde ik vijf uur lang een smal geitenpad op, om uiteindelijk uit te komen op een onmetelijke weide. Midden in stond de herdershut. De muren waren opgetrokken uit zware rotblokken en de spijelen had men eenvoudig weg toegestopt met hoeslenderk. Het dak bestond uit gegoldt plaatijzer en om te beletten dat stormen het zouden wegrukken, had men er stalen kabels overheen gespannen, die aan beide kanten een steen droegen op een halve meter boven de grond.

Romen groeiden er niet meer op die hoogte en de zon brandde zo erg dat het honderdtal schapen, die wat verder op lagen, de koppen onder elkaanders lijf verstoppt hadden. Een eigenaardig gezicht: een kudde schapen zonder kop en het dak van een hut gevuld onder het gewicht van zware stenen die aan weerkanten van stalen kabels hangen!

De herder was een jonge man met een volle baard. Hij had wel een vriendelijk voorkomen, niettemin echter durfde ik het niet aan hem zo maar voor te stellen zijn makker te vervangen. Beshuilloos stelde ik mijn tent op en wachtte tot hij 's avonds bij mij een praatje zou komen slaan. De nacht werd een van de killeste die ik ooit meemaakte en zijn vinnige koude belette mij te slapen. 's Anderendags stond ik zo vroeg mogelijk op en ging naar de herder. Ik zei hem dat ik naar het dorp ging om proviand en als hij iets nodig had, dan kon ik het hem meteen meebrengen. Hij bekeek me van kop tot teen en zei toen in een gebrekkig Frans, dat ik hem 15 kg. groot zout kon boven halen. Ik wist niet wat ik er van denken moest. Bedoelde hij het ernstig of hield hij me voor de gek? Met één kilogram zout kon hij toch ruimschoots toe voor een maand.

Nachts bracht ik hem zijn 15 kg. mee. Wanneer ik haast aan de hut was, huppelde er me een geit tegemoet. Ze begon aan mijn rugzak te snuffelen. Wat verder kwam er nog een geit en ook zij besnuffelde mijn rugzak. En toen nog een geit. En plots kwam zich heel de kudde rond mij verdringen. Ik had alle moeite om recht te blijven en was de herder op mijn gesnaker niet toegeseld, dan zouden ze ganz mijn rugzak aan flarden gescheurd en de blikjes met zout zo maar ingeslikt hebben. Met enkele bevelen aan zijn honden had de herder het gevel opgelost, niettemin bleven de geiten ons op een weinig eerbiedwaardige afstand volgen tot aan de hut, waar de herder me binnen noedde.

Het geheim van de geitenoverval klaarde de herder me terzond op met te vertellen dat alle graseters verrot zijn op zout, en niet het minst het vee dat op hoge alpenweiden zijn voeder moet zoeken. De herders maken van die voerkers gebruik om hun dieren, die vrij rondlopen, steeds op dezelfde plaats terug doen te komen. Ze werklikt, rond de hut stonden er enkele stenen, waar het zout op een bepaald uur wordt neergelagd en waar het vee dan op af komt. Die stenen zijn letterlijk uitgeslikt. Het zijn haast grote uitgeholde schalen geworden.



Jan Balis in de Alpen



## DE KUIFJE'S BON

HEB JE REEDS DE PRACHTIGE

KUIFJESCHROMO'S  
"ZIEN EN WETEN"  
VERWORVEN?

Er zijn thans zes reeksen  
verkoelbaar.



VLEGTUIGEN, reeks I.  
reeks II.

LUCHTSCHEPEN, reeks I.  
reeks II.

SPOORWEGEN, reeks I.

MARINE, reeks I.  
Per reeks: 125 punten.

Iedere reeks bestaat uit zes prachtige chromo's van groot formaat die je in mooie kadtjes kunt bewaren.

★

AANDACHT! — Vermeld steeds duidelijk welke reeks je verlangt!

★

De Kuijje's Bon wordt je door de volgende firma's aangeboden:



De negers van het eiland Haiti zijn in opstand gekomen. De dochter van Dr Durand vluchtte op het Gabbians-eiland, Eustache, de trouwe knecht, keert terug naar San Domingo om Durand te redden...

# OPSTAND IN SAN DOMINGO



TEKENINGEN VAN

CAPRIOLI



Eustache ging met Pedro terug in de hut. Hij loonde de jongen een schijf ananas en vroeg :

— Ken jij dokter Durand nog ?



— O ja, ik herinner me dokter Durand nog !

— Weet je waar hij is ?



— Ja, in de gevangenis van San Domingo. Eustache was erg blij. De dokter leefde dus nog.

— We moeten hem bevrijden, zei hij tot Pedro.



— Ja, maar hij is een blanke, riep Pedro. Onze leiders hebben streng verboden de blanken te helpen !

— Luister eens, zei Eustache, je bent Christen, dus ken je de geboden van Christus en je weet dat die meer waard zijn dan die van de dwaze leiders van de opstand.

— Dat weet ik, antwoordde Pedro.



— De woorden van Christus, zo ging Eustache verder, zijn woorden van goedheid en barmhertigheid. De woorden van je leiders zijn die van de haat en de wraak. Later zul je begrijpen dat deze geen geluk brengen. Negeren en blanken kunnen gelukkig zijn door goedheid en naastenliefde.



— Jij kunt heel mooi praten, zei Pedro bewonderend.

Eustache streek de jongen over het hoofd en murmelde :

— Arme, onwetende neger.



— De dokter is goed, want hij heeft me genezen, zei Pedro. Ik zal je hem dus helpen redden.



Eustache omhelste de knaap en grote tranen rolden over zijn wangen. Hij zou zijn goede meester kunnen bevrijden...



Terwijl Pedro sliep, dacht Eustache na over een plan om dokter Durand te redden. Het zou gevaarlijk zijn, maar, zo dacht hij, met Gods hulp zal ik er in slagen...

(wordt voortgezet.)



# DE RING VAN GIBIL

Henk en zijn gezellen, die door de inwoners van Pasjoetan waren gevangen genomen, kregen de toelating het eiland te verlaten. Een officier zal hen naar de oever leiden waar ze hopen hun boot terug te vinden...

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN RAYMOND REDING

En nu, vooruit! Hoe vlugger we hier weggeraken, des te beter...



Als ik er aan denk dat wij zouden terugkeren onze zakken vol goud...



Wel, heb ik gelogen? Heb je dat goud niet gezien, net als ik?



« Gezien », dat is alles!

Maar ik heb m'n laatste woord niet gesproken!

Luister!

Waar wil je heen?



Terwijl Nasir Abu zijn plan uiteenzet aan Armand, trekt de kleine karavaan verder. Ze zijn nu vlak bij het woud en nabij de resten van een tempel, de laatste die ze op hun weg zullen ontmoeten... in de veronderstelling dat ze het eiland zullen kunnen verlaten...



Bekijk me dit halfverheven beeldhouwwerk in zuiver goud. Het spijt me toch dat ik geen kans kreeg die tekens te bestuderen...



Ons spijt het ook!



Julie denken misschien dat wij megingen terwille van jullie moole ogen? Vooruit, Armand, neem enkele gouden platen van die muur!



Vandalen! Jullie zullen hier niets aanraken! Ik gaf mijn woord, dat we Pasjoetan zonden verlaten zonder iets mee te nemen wat aan dit eiland toebehoort!



Ik vaag m'n hielan aan je beloften! Vooruit, Armand!



Doch op het ogenblik dat Armand zijn heiligschennend werk wil beginnen, geeft de officier een deval en twee mannen lopen naar de kapitein...



Jullie willen niet luisteren, hé!



# EEN BLADZUDE UIT HET LEVEN VAN DE PINGOEINS



## DE GROTE TREK DOOR HET IJS



IEDER jaar in de maand October doen de pingoeins een reisje naar het Land van Adelle, nabij de Zuidpool. Alhoewel ze in het water kunnen eten en slapen, brengen ze het grootste deel van de dag aan land door. Hun broedplaatsen liggen soms wel een uur ver in land om de eieren te beschermen tegen de vreesacht van de zeevogels. De broedplaats zelf wordt in verschillende vierkanten verdeeld, die van elkaar gescheiden zijn door wegen zorgvuldig van alle onkruid en stenen gereinigd. Ieder pingoeinpaar krijgt een vierkant toegewezen, holt zijn plaats uit tot op een diepte van 60 tot 90 cm., zodat het nest er uitziet als een bakkersoven. In Maart verlaten de pingoeins de Zuidpool en komen naar het Noorden. Daar blijft het water ijsvrij en vinden ze garnalen.

**K**ARR, karr! Je hebt een steen gegruip, rakker!  
Karr, karr, karr! Wacht, ik zal je krijgen!

En er begon een verwoede achtervolging over heel het grondgebied van de pingoeinkolonie. Wat was er eigenlijk aan de hand? Niets bijzonders! De pingoeins houden nu eenmaal van blinkende stenen en een pingoein, op zwerftocht langs de wegen die over heel het grondgebied getrokken zijn, had van de onoplettendheid van een wijfje gebruik gemaakt om er vlug een te gappen. Maar hij had buiten de waard gerekend! Het mannetje, dat de wacht hield niet ver van zijn nest, had de diefstal bemerkt en kwam woedend aangestoven, net op het ogenblik dat de rakker zich, met de steen in de bek, triomfantelijk wou uit de voeten maken... Nu moest hij in zigzag en zo vlug hij kon langs de nesten lopen en hij maakte zich zo klein mogelijk, in de hoop zich tussen de menigve soogingen onzichtbaar te kunnen maken.

Indien hij ingehaald wordt, moet hij de buit weer afstaan en zonder protest de straf ondergaan: enkele vleugelslagen op de schouders en op de buik; zo luidt de pingoeinlawet.

Beschaamd, met het hoofd diep in de vleugels, gaat hij dan naar zijn eigen nest terug en steekt de eerste twee dagen zijn kop niet buiten.

## WAT EEN KLAPEEIN!

**H**ET gebeurt niet vaak dat de pingoeins ruzie maken, over het algemeen kunnen ze best met elkaar opschieten. Allemaal hebben ze twee gebreken — indien men ze zo helen mag — allereerst: de nieuwsgierigheid! Rechter op en waardig wandelen ze langs de nesten of langs het water op zoek naar een nieuwheid. Hebben ze een onbekend voorwerp ontdekt, blijven ze staan, bekijken elkaar vragend en gaan dan een stapje naderbij. De bekijken het voorwerp eerst met hun rechter- dan met hun linker-

oog, en het is net of hun kleine hersens nu trachten uit te maken, wat het wel zijn mag. Eens hun nieuwsgierigheid bevredigd, stappen ze weer verder, in de hoop nog meer interessante dingen te ontdekken. Hun tweede gebrek is de babbelziekte! Ze roeren hun snater als volloerde klappiepen. Wat ze elkaar vertellen, heeft nog nooit iemand kunnen ont-

want van de koude trekken ze zich helemaal niets aan; ze zijn er door hun vetlagen en hun pels te goed tegen beschermd. Eindelijk is er dan een moedige die stierlijk in het water duikt en dat is het sein. Nu plonsen ook de anderen met de kop naar beneden in de golven. Enkele ogenblikken blijft alles stil, dan komen de vinnige kopjes weer boven en ze snu-

## DE TWEE VIJANDEN VAN DE PINGOEIN



**Z**OLANG de jongen klein zijn, moet er zorgzaam over gewaakt worden, want de brutale meeuwen wagen zich niet alleen aan de eieren, maar ook aan de heel kleine pingoeins. Het is een heel eigenaardig feit, dat oude pingoeinwijfjes, die geen eieren hebben, de hele dag over de broedplaats wandelen om hier en daar een ei te stelen. Neen, niet om het uit te slurpen, doch om het te bebroeden en ook een jong te hebben.

raadscien, maar te oordelen aan de houding en de levendigheid van de pingoeins moet het zeer belangrijk zijn...

## ZONDER WATER KUNNEN ZE NIET LEVEN

**K**AN men de pingoeins gadeslaan op weg naar hun badplaats, houdt men 'n buik vast van het lachen. In lange rijen en met veel lawaai komen ze aan. Op de oever blijven ze pal staan, bekijken hun buurman links en hun buurman rechts en schijnen te zeggen: » Toe, ge, hij eerst eens voelen of het niet te koud is! » Dat is natuurlijk zuivere komedie,

teren alweer: » Fijn, hé! Heerlijk! » Ze duiken, zwemmen, stoeien gelijk uitgelaten schoolkinderen.

## HET IS NIET ZONDER GEVAAR...

**B**IJNA onheerbaar komt daar plotseling de grote, gevleete reekhoed achter een ijschots vandaan en grijpt naar een kleine heer in zwarte rok en witte das...

Alarm! De kleine heer tracht te ontkomen door zo vlug hij kan in een krimp te zwemmen maar zijn krachten zijn spoedig uitgeput en de sterkste wint. Helaas!

## HOE WORDEN DE JONGEN GEVOED?



**D**E jongen komen in een grijs donskleed op de wereld en hebben al dadelijk reuzehonger. Met zwaar gevulde maag komen de ouders van het strand terug en gaan op een kleine verhevenheid recht voor de jongen staan. Eerst snateren ze nog wat, waarschijnlijk om hun kroost goede tafelmanieren bij te brengen, dan openen ze hun snavel zo ver mogelijk. De jongen steken hun bek in de geopende muil en zuigen nu een minuut of twee. Dan sluiten de ouders hun bek, maar de jongen zijn natuurlijk nog lang niet verzadigd en de ouders openen de bek opnieuw. Het spelletje duurt wel vijftien minuten. Ten slotte beginnen de ouders te kypen. Dan draaien de jongen zich om en gaan weer in het zand stoeien. Ze groeien gelukkig heel vlug en zodra ze half volwassen zijn kunnen ze mee naar zee.







# DE POSTIJOEN

KUIFJE'S NIEUWSBLAD VOOR JONGENS VAN 7 TOT 77 JAAR

## HET SALON VOOR DE JEUGD IN HET PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN WAS EEN GROOT SUCCES VOOR KUIFJE

Tienduizenden jongens en meisjes uit Brussel, en uit alle hoeken van België, hebben van 4 tot 14 September het prachtig geslaagde Salon voor de Jeugd in het Paleis voor Schone Kunsten te Brussel bezocht. Er waren talrijke attracties voorzien, die, de ene al meer dan de andere, de bezoekers boeiden en vermaakten. Telkens de music-hall een vertoning gaf, was er geen plaatsje meer te bemachtigen om de liedjeszangers, de gouchelaars en de vedettes uit het publiek toe te juichen. Uit alle zalen kwamen de jonge bezoekers naar de music-hall toegestroomd, zowel uit de dieren tuin, de speelzaal als de talrijke andere aangename hoekjes. En na iedere vertoning werd de stand van Kuifje, waar onze tekenaars hun albums met een tekeningetje en een opdracht kwamen voorzien, bestormd. Er was een sterke ordedienst nodig om de onstuimige bewonderaars van Willy Vandersteen, Bob Demoor, Hergé en Caveller op afstand te houden...



1



2

**I**N de speelzaal hadden de twee schommelpaarden het meest succes. Ze waren geen ogenblik vrij. Op sommige momenten kreeg men de indruk dat de vier Heemskinderen herborwen waren, want men schommelde soms met z'n vieren te gelijk. Op onze foto heeft het paard het nog zo erg niet te verduren. Er zijn maar twee ruiters. (Foto 1)

Toen Hergé Donderdag 11 September op de Kuifje's stand verscheen, wist hij nog niet dat hij een van de drukste momenten van zijn leven ging beleven! Toen de zaalwachters de nabijvers uit de stands verdreven, stond er nog een troepje lezers voor Hergé's tafeltje, en de vader van Kuifje kon het niet over zijn hart krijgen na die drukke middag nog enkele vrienden teleurgesteld naar huis te laten gaan... (Foto 2)

Tien dagen lang defileerden duizenden lezers van 7 tot 77 jaar voor de Kuifjesstand. Ik geloof dat alleen de zieken niet gekomen zijn! En die kunnen zich aan de hand van deze foto's een idee maken van het succes van dit contact tussen Kuifje en zijn lezers. (Foto 3)

Hoe verder het uur vorderde, des te banger werden de jongens en meisjes die aan het staartje van de file stonden, dat hun album niet meer zou getekend geraken... (Foto 4)

Het elektrisch treintje was een van de interessantste hoekjes. En dat is verstaanbaar, want wie houdt er nu niet van elektrische treintjes? Zelfs de meisjes keken geïnteresseerd. (Foto 5)

De verschillende firma's die hun producten van Kuifje's Bons voorzien, hadden ieder een hoekje in de Kuifje's zaal. Er zal nu wel geen bezoeker meer zijn die niet weet op welke waren de zozeer gegeerde Kuifje's Bons voorkomt. (Foto 6)



3



4



5



6

# HET SEIN STAAT OP ROOD

TEKSTEN EN TEKENINGEN

VAN J. MARTIN

LeFranc en inspecteur Renard zijn naar de plaats gereden waar de auto, die Jan ontvoerde, verongelukte. De wagen is verdwenen en van de handieten spoor meer. Platse roept de wagenen.

Gindr, vlak boven de bomen scheert een helicopter. Hij heeft het op ons gemunt!



Vlug, plat in de gracht! M'n mitraillette!



De inspecteur grijpt zijn wapen en legt zich naast zijn gezellen in de gracht. De helicopter is reeds boven hen



Plotseeling glijden twee zwarte voorwerpen van onder het toertel...



BOMMEN! PAS OP!



Gelukkig ontploffen de projectielen aan de andere kant van de straat...



Zodra de grote wolk van rijk en stenen neergevallen is, springen de inspecteur en LeFranc over de rijk en stenen op de helicopter...



Ha, hij is reeds verdwenen! We hebben hem nachts geraakt!

Nog een van hun streken. Ze worden langom stouter. Mitsdien horen we hen nog landen...



Doch het apparaat scheert nog steeds over de bomen en verdwijnt dan in de bergen



Waar zijn ze nu gebleven? Bij zulk 'n weer is het niet mogelijk er zich juist rekenen van te geven!

Mooi werk! Onze radiowagen hebben ze enkele gaten geboord!

Kijk vlug op alle apparaten nog intact zijn? We zullen een boodschap uitzenden!



Alles is in orde, chef!

Prachtig! Vraag Colmar en zeg dat ze al de gendarmen van de strek moeten verwittigen. We moeten die helicopter vinden en zijn basis ontdekken!



We zouden een radar toertel moeten hebben, chef!

Radar! Ja, waarom geen duikboot? We zullen terugschieten. Hou de wapen gereed! Vooruit!



De kleine karavaan ging weer op weg...

Drommel! De dag begint slecht... Maar, ik denk daar aan niet, Jan. Zullen je vrienden niet ongerust zijn? Je hebt hen geen teken van leven meer gegeven. We moeten hen verwittigen als we terugkeren. In ieder geval mogen we je geen ogenblik meer alleen laten, want je leven is in gevaar!



De wagen verlaten de grote weg en rijden op een hobbels pad...



Waar gaan we heen, inspecteur? Die weg is vreselijk!



Volgens de kaart moet hij zeer goed zijn... Maar stop, we zijn er! Kijk eens naar links... Zagt je dat niets?